

Stichting Exodus
Leiden

Plantage 16

2311 JD Leiden

T 071 514 70 09

F 071 514 70 22

E leiden@exodus.nl

www.exodus.nl



Bestuur Exodus Nederland
De heer drs. J.D.W. Eerbeek
Tomatenstraat 120
2564 CW DEN HAAG

Leiden, september 2011.

Geachte heer Eerbeek,

Met groot plezier nodigen wij u (en desgewenst uw introduc e) uit voor een heel bijzondere bijeenkomst, als afsluiting van ons bewonersvrijwilligersproject. Deze inspirerende dag, onder het motto Op de goede weg, zal plaatsvinden op **zaterdag 5 november a.s.** van 11.00 tot circa 15.00 uur in de Leidse Vredeskerk.

(Oud) bewoners van Exodus Leiden en studenten van Doedoleith zijn in dit Europese jaar van de Vrijwilliger op de goede weg door zelf vrijwilligerswerk te verrichten. Zij houden acties en zamelen geld in voor de kinderen (3-17 jaar!) in een jeugd-gevangenis in Kampala (Oeganda). Het merendeel van deze jeugdigen is zwerf- en straatkind en is zeker niet crimineel.

Op deze themadag verwelkomen wij graag alle ge nteresseerden van en betrokkenen bij Exodus Leiden, (oud) bewoners en degenen, die onze activiteiten steun(d)en. Uitgerekend voor u is deze bijeenkomst dan ook bedoeld.

Er wordt u een zeer gevarieerd programma aangeboden, met tussendoor tijd voor een broodje. Jan de Cock zal u versted doen staan door zijn presentatie. De gehele bijeenkomst wordt u dankzij de steun van sponsors gratis aangeboden. Wel vragen wij iedere deelnemer bij binnenkomst een enveloppe te vullen ten behoeve van ons bewonersproject.

In de bijgesloten uitnodiging treft u alle informatie aan voor deze dag. Aanmelding kan vanaf nu en uiterlijk tot 31 oktober a.s., want vol is vol. Wij ontmoeten u graag op zaterdag 5 november a.s.

Met vriendelijke groeten, mede namens de (oud)bewoners, studenten en teamleden.

A handwritten signature in blue ink that reads 'W.Th.C. van Doorn'.

Mr W.Th.C. van Doorn
Manager Exodus Leiden

PS: Wij laten de jeugdgevangenen niet zitten! U toch ook niet? Een bijdrage op rekening **1590.81.386** t.n.v. Exodus Leiden, inzake Vrijheidsfonds helpt hen zonder meer!

Concept

Programma *Op de goede weg* op zaterdag 5 november 2011

- 11.00 - 11.30 uur : ontvangst met koffie/thee
11.45 - 11.50 uur : opening /welkom Pim
10.50 - 12.00 uur : kaars aansteken en korte intro Jan Eerbeek, voorzitter Exodus
Nederland
12.00 - 12.05 uur : gedicht oud bewoonster Marijke "*Ik wil niet opgeven*"
12.05 - 12.10 uur : muzikale bijdrage bewoners Exodus Leiden
12.10 - 12.40 uur : presentatie Jan de Cock
12.40 - 12.45 uur : uitleg wenskaarten; actie tijdens de lunch.

LUNCH (achtergrondmuziek in foyer Jannum en Andre)

- 13.30 -13.40 uur : Pim opent met wensen/ bewonerslied II ? / slideshow
13.40 -13.50 uur : Jan de Cock filmpje/ liedje met kinderen in Kampala
13.55 -14.15 uur : introductie Wemer; Bericht uit Kampala (vragen beantwoorden?)
14.20 - 14.25 uur : Vredeskerk (Elly Mulder) met aanbieding donatie?
14.30 - 14.40 uur : symbolische overhandiging ingezamelde bedrag
14.45 -14.50 uur : sluiting; Bewoner Ricardo speelt bij verlaten van de zaal
14.50 - 15.30 uur : napraat en borrel

16.00 uur: met alle bewoners/studenten; schoonmaak!

17.00 uur studenten en bewoners napraten op Plantage 16-> einde 18.00 uur

Onder: programma 5 november

Exodus Leiden ^{tespr. + website} Bea
5 november 2012

'Op de goede weg...' is het thema van deze bijzondere dag van Exodus Leiden.

Dit jaar vieren we het 30-jarig bestaan van Exodus. We zijn begonnen als een klein project met alleen vrijwilligers en we zijn nu uitgegroeid tot een landelijke organisatie, met 450 bewoners, 230 medewerkers en een kleine 2000 vrijwilligers.

In dit jubileumjaar waren er in Exodus verschillende activiteiten. Een paar weken geleden opende prinses Maxima het nieuwe pand van Exodus Alkmaar.

Vorige week was er een grote landelijke bijeenkomst in Amersfoort met managementtrainer Ben Tiggelaar en de zanger Syb van der Ploeg en bewoners van Exodus.

En vandaag deze feestelijke bijeenkomst van Exodus Leiden.

'Op de goede weg' is begonnen in het najaar van 2010 door de bewoners van Exodus Leiden samen met studenten van het studentenhuis Doedoleith en sluit aan bij het jaar van de vrijwilligers.

Ik vind het mooi om te zien dat Exodus is begonnen als een initiatief van allerlei mensen uit de burgerij voor bewoners en dat Exodus zich nu in al die jaren ontwikkeld heeft tot een project van de bewoners.

Onze bewoners dragen met ons samen Exodus. Het gaat in Exodus om het bieden van perspectief aan mensen die in hun leven vastgelopen zijn. Hier in huis leer je een nieuwe levensweg op te bouwen. Je leert je eigen mogelijkheden aan te boren en je leert ontdekken wat je zelf in huis hebt om iets van je leven te maken. Het gaat in Exodus om perspectief.

En wat ik bijzonder vind is dat jullie hier in Leiden met elkaar dat perspectief dat je zelf zoekt, ook wilt delen met andere mensen ver weg, met kinderen op heel jonge leeftijd in de gevangenis. Daar hebben jullie je voor ingezet om daar iets aan te doen.

Het is prachtig als je zelf weer perspectief krijgt, je bereid bent om dat perspectief ook aan anderen te geven. Op de goede weg...

Vandaag gaan jullie een hele dag tegemoet met een heel

boeiend programma. Wij kunnen er niet bij zijn, want we moeten naar de viering van een huwelijksfeest van een jeugdvriend van me.

Maar aan het begin van deze bijeenkomst wil ik jullie allemaal wel iets meegeven.

Ik begin eerst met het ontsteken van een kaars. Die kaars laat iets van het licht zien dat er altijd is voor ieder ^{mens} Licht van boven. Licht dat we voor elkaar ontsteken. Die kaars met dat licht laat zien dat er voor ieder mens altijd weer een nieuwe kans, een nieuwe levensweg is, altijd een nieuwe goede levensweg.

In het licht van die kaars laat ik jullie een klein symbool zien, waar jullie er straks allemaal een van krijgen. Een kleine goudkleurige engel. Die engel is het symbool van geborgenheid en beschutting en symbool van het perspectief dat er voor ieder mens is.

Aan dat perspectief werken jullie voor jezelf en aan dat perspectief werken jullie voor de kinderen in Afrika.

Prachtig dat jullie dat hebben gedaan! Houd dit kleine engeltje bij je als een herinnering aan deze dag en als

een teken dat we als mensen bestemd zijn voor de
toekomst.

het licht